

Het juiste perspectief (Zing een nieuw lied)

Geïnspireerd door Psalm 149

Tekst en muziek: Mark Borst

© 2015 Mark Borst

E **A** **E** **B** **C#m**
Zing een nieuw lied voor de Heer.
E **A** **E** **B** **C#m**
Spreek zijn woorden, breng zijn vrede.
A **F#m7** **B** **E - Esus4**
Zing de hemel naar beneden.

E **A** **E** **B** **C#m**
Zing een nieuw lied voor de Heer.
E **A** **E** **B** **C#m**
Dans en juich hier, vier het leven.
A **F#m7** **B** **E**
Hij zal ons bevrijding geven.

E/G# - A **C#m7 - B**
Want de Heer, onze God,
E/G# **A** **Bsus4 - B**
Hij geeft het juiste perspectief.
E/G# - A **C#m7 - B**
Want de Heer, onze God,
E/G# **A** **Bsus4 - B**
Hij heeft ons lief, zo innig lief.

C#m7 **D**
Overwinning voor wie knielen,
A **F#m7**
Voor wie hun armoede willen zien.
C#m7 **D**
God richt hen op, stelt hen ten toon.
A **Bsus4** **- B**
Zo is Hij, zo is Hij gewoon!